

Slotzondag 28-06-2020 Bethlehemkerk en Morgenster

Voorganger: Aster Abrahamsen

Motto: ... Kruisdragen in coronatijd ...

Schriftlezing: Marcus 8: 27-38

Beste Morgensterren en Bethlehemkerkers,
Beste gemeente Rondom Jezus,

Vandaag is het slotzondag.

Een bijzondere slotzondag, in alle opzichten.

Ik denk dat dit de eerste keer is dat Morgenster en Bethlehemkerk samen de slotzondag vieren en dan ook nog online.

Voor mij is het de eerste keer dat ik ook voor de Morgenster preek en ik kan u niet eens zien.

En dan hebben we ook nog een bijzonder uitdagende tekst, met een radicaal woord van Jezus: over wie Jezus is, over lijden en kruisdragen.

Ga er maar aan staan.

Hoe sluiten we dit jaar af?

Dit jaar was in alle opzichten een heel bijzonder jaar.

We hebben een crisis doorgemaakt.

Begin maart werd alles wat normaal/vanzelfsprekend was in ons leven aan het wankelen gebracht: de gezondheid van onszelf en van anderen, het contact met anderen, werken, winkelen, uitgaan: alles werd anders.

We zijn stilgezet.

Langzaam proberen we hier als maatschappij weer uit op te krabbelen.

Ik merk dat een crisis als deze, mensen juist op de weg naar de kerk en naar God zet.

Er blijken in de Bethlehemkerk meer mensen naar de online diensten te kijken en te luisteren dan dat er normaal in de kerk zitten.

De kerk, zou je kunnen zeggen, leeft op onder een crisis als deze.

Nu is dat niet iets nieuws, dat is altijd zo geweest in crisissituaties.

Er zijn veel mensen voor wie het leven onder controle leek te zijn tot begin maart het virus toesloeg. Zoveel mensen die zijn gaan nadenken: bij wie kan ik eigenlijk terecht?

Op wie of wat kan ik hopen en vertrouwen als alles om mij heen wankelt?

In de tijd van Jezus was er ook een crisis.

Niet in een pandemie-crisis, maar de mensen in Jezus' tijd in Israël leefden en leden onder de Romeinse overheersing.

In deze crisistijd begint een groepje mensen Jezus van Nazareth te volgen.

Iemand in wie ze steeds meer vertrouwen krijgen.

We lazen net hoe Jezus aan deze volgelingen, leerlingen vraagt:

wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie ben ik volgens jullie?

Als Jezus deze vraag stelt is hij met zijn leerlingen al een poosje onderweg door Galilea en nu aankomen in Ceasarea Filipi, helemaal in het noorden van Israël.

Het lijkt een moment om de balans op te maken. Er is veel gebeurd, en Jezus heeft wonderen gedaan. En dan rijst de vraag: wie is Jezus eigenlijk?

Petrus geeft het antwoord: U bent de Messias.

Messias, in het Hebreeuws *masjiach*, betekent 'gezalvde'.

Messias is in het Oude Testament een benaming voor iemand die door God is uitgekozen om God Koninkrijk dichterbij te brengen. En je ziet in het OT dat sommigen koningen of profeten Messias worden genoemd. Bijvoorbeeld koning David was een gezalfde.

In het Hebreeuws is Messias *masjiach*. In het Grieks is Messias 'christos', Christus.

Dit is een heel belangrijk stuk in het evangelie.

Petrus noemt Jezus voor het eerst zo, de Messias, de Christus.

Een titel waar Jezus later mee gekend wordt en waar zelfs zijn volgelingen mee gekend worden: christenen.

Dat Petrus Jezus een Messias noemt, is een echte geloofsuitspraak van hem. Petrus is tijdens zijn reis met Jezus tot de overtuiging gekomen: deze man is de gezalfde van God.

Oftewel: deze man werkt samen met God, staat in Gods dienst en brengt het koninkrijk van God dichterbij.

En dan gebeurt er iets wat op ons vreemd zou kunnen overkomen:

Jezus verbiedt Petrus en de andere leerlingen om hierover te praten.

Waarom? Dat is toch niet missionair?

Het is toch juist de bedoeling dat je aan iedereen verteld dat Jezus de Messias is?

Hier hebben vele theologen het hoofd over gebroken.

Want niet alleen hier, maar ook op andere plekken in het Marcus evangelie en in de andere evangeliën is Jezus terughoudend; wil hij niet dat zijn leerlingen van de daken schreeuwen dat hij de Messias is. Waarom doet Jezus dit?

Kijk, om door iemand Messias te worden genoemd, dat is een hele belangrijk titel en een grote eer. Maar het is niet zomaar iets, mensen noemen je niet zomaar Messias.

Ik denk dat Jezus wilde dat mensen dit niet te snel gingen zeggen. Dat mensen eerst duidelijker moest begrijpen en inzien wie hij nou precies is en wat hij komt doen, wat voor soort Messias hij is en wat het betekent en inhoudt om hem te volgen.

Wat voor consequenties het heeft voor hun leven als zij geloven dat hij de Messias is.

Je kan het vergelijken met een vriend.

Je noemt iemand niet zomaar vanuit het niets een vriend.

Je zegt niet tegen iemand: je bent mijn vriend, als je die persoon nog amper kent.

Dat moet groeien. Je moet elkaar leren kennen.

Soms hoor je wel: ik ontdekte pas wie mijn echte vrienden zijn in een moeilijk periode in mijn leven.

Dat hoor ik nu veel in coronatijd.

Vriendschappen, relaties en huwelijken worden sterker óf strandden, juist in deze tijd.

Want ineens staat op scherp: wie is er voor mij in crisistijd en voor wie kan ik er zijn, als het moeilijk wordt? In moeilijke tijden leer je je echt vrienden kennen. Want met hen heb je iets meegemaakt, doorgemaakt.

En een echte vriend hebben, dat heeft ook consequenties.

Voor een echte vriend maak je offers, zorg je, leef je mee.

Zo is het ook met de titel Messias.

Die krijg je niet zomaar.

Wat voor soort Messias is Jezus?

Jezus legt uit aan Petrus en zijn leerlingen

Dat hij een Messias is die moet lijden, die gedood zal worden en die zal opstaan uit de dood.

En dat is nu juist niet wat Petrus had verwacht van de Messias. Daarom begint Petrus Jezus fel terecht te wijzen.

Kijk, in de tijd van Jezus en Petrus werd er door joodse mensen gehoopt op een nieuwe Messias, die een einde zou maken aan de Romeinse overheersing en van Israël weer een koninkrijk maken.

Petrus en met hem meerdere leerlingen verwachtten dat Jezus die Messias zou zijn.

Jezus zou hen redden van hun crisis.

Maar Jezus voldoet niet aan die verwachting.

Hij is de Messias, maar op een heel andere manier dan mensen toen hadden verwacht.

Het gaat hem niet om het glorieus bevrijden van Israël van de Romeinse overheersing.

Het gaat hem om de bevrijding van ieder mens uit de greep van zonde en dood. Om in het leven van mensen een omkeer ten goede te brengen.

En hij laat zich daarin door niets tegenhouden, zelfs niet door lijden en dood.

Zijn weg is een weg die naar vrede en waarheid leidt, maar niet een weg die over rozen gaat.

Petrus had dit nooit verwacht:

dat Jezus de Messias zou moeten lijden en sterven. Hij kan er niet bij, begrijpt het niet.

Als Petrus Jezus hierop aanspreekt, hem fel terecht wijst, dan is Jezus antwoord:

Ga achter mij, satan.

Satan, dat is de duivel. en over de duivel hebben we het niet graag. Satan betekent letterlijk: tegenstander. Satan is alles en iedereen wat tegengesteld is aan de woorden van God.

Petrus is hier tegengesteld aan het woord van God, omdat hij Jezus tegenspreekt omdat hij niet wil horen wie Jezus nu echt is.

Let op: Petrus wordt hier niet afgeschreven door Jezus.

Sterker nog, hij krijgt later een prominente rol in het verspreiden van het evangelie.

Maar eerst hij moet nog veel leren over wie Jezus is en op welke manier Jezus Messias is en weten wat dat betekent voor hem, als volgeling.

Wat voor consequenties het voor hem heeft als hij Jezus de Messias gaat volgen.

Want dat legt Jezus uit in dit Bijbelgedeelte:

Wat betekent het, wat houdt het in om Jezus de Messias te volgen?

Jezus roept zijn leerlingen en de hele menigte die bij hen staat op om hun kruis op zich moeten nemen en hem te volgen. Dit is de geloofshouding die hij zijn volgelingen wil meegeven: Vertrouw op God, wat er ook gebeurt.

Geloven betekent niet dat alles op rolletjes loopt. Dat weet u ook.

Het is niet zo dat gelovige mensen minder ellende meemaken dan ongelovige mensen.

Maar geloven geeft wel kracht en moed om soms te kiezen voor een weg die niet gemakkelijk is, als die weg wel leidt naar een betere toekomst.

Dat is kruis dragen.

Kruis dragen: dat is wat je aan ellende en narigheid en weerstand kunt tegenkomen in je leven als je doet wat God van je vraagt, als je het goede probeert te doen.

Als je blijft vasthouden aan het goede, ondanks de weerstand en de moeilijkheden.

Misschien kun je het vergelijken met de coronatijd. We hebben regels gekregen vanuit de overheid. 1,5 m afstand tot elkaar houden. Als je verkouden bent blijf je thuis, etc, u kunt de regels misschien, net als ik, inmiddels dromen. Juist nu, in deze tijd van versoepeling, is het heel moeilijk om je aan die regels te houden. Dat zie je overal gebeuren. Mensen verslappen. En dat is ook logisch, want het is zeker niet gemakkelijk om je aan die regels te houden. En het lijkt ook niet altijd logisch om je aan die regels te houden, want er komen elke dag zo weinig nieuwe besmettingen bij.

Maar toch; die regels hebben het goede met je voor, beogen de gezondheid van jou en de mensen om je heen. Maar het kost je wel wat om je eraan te houden. Dat is misschien een kruis dragen in het klein.

Of kijk naar alle demonstraties en aandacht die er nu is voor racisme. Hoeveel mensen hebben er in vroeger tijden maar ook nu, geleden omdat zij niet het wilden meegaan in racistische denkbeelden en meedoen aan racistische uitingen?

Dat was en dat is een kruis wat vele mensen dragen.

Kruis dragen kan voor iedereen weer iets anders betekenen. Voor Petrus betekent het letterlijk een kruis dragen, want hij is uiteindelijk vervolgd en net als Jezus gestorven aan een kruis.

Maar, vergeet nooit: het kruis wat Jezus heeft gedragen is vele malen zwaarder dan het kruis wat de meesten van ons dragen. En daarvoor mogen we Hem danken.

Aan ons is het om ons steentje bij te dragen, in zijn Naam ons kruis te dragen door het wade in ons leven te weerstaan en het goede te doen.

Dat we ons niet schamen om het goede te doen, dat we ons niet schamen voor ons geloof.

Dat we er niet van wegkijken.

Slotzondag 2020.

Een jaar waarin we ons verzamelden als Pgh gemeenten rondom Jezus.

Wat is de conclusie van dit jaar voor u? Wie is Jezus, volgens u?

Is Hij uw brood en wijn?

Is Hij Uw licht?

Is Hij Uw deur?

Is Hij Uw goede herder?

Is Hij voor U de opstanding en het leven?

Is Hij voor U de weg, de waarheid en het leven?

Is Hij uw messias?

Is Hij uw vriend...?

En wat betekent dit geloof in Jezus voor u en voor uw manier van leven?

Is er in uw leven een kruis te dragen?

Denk hierover na, praat hierover met elkaar. Bidt.

Het zal zeker niet na dit ene jaar dat we allemaal een afgepast antwoord hebben.

Neem voor deze vraag 'Wie is Jezus en wat betekent dat voor mijn leven' de tijd, gun dat uzelf.

We sluiten nu dit jaar af en stappen straks in september een nieuwe jaar in,

Een nieuw jaar waarin we weer samen verder mogen zoeken, bidden en geloven.

Moge God ons inzicht geven.

Amen