



## Liturgie voor de Kerst Sing in op 24 december 2023

Aanvang: 21:30 uur

### Met medewerking van:

Muzikale ondersteuning: Johannes Zwart  
Samenstellen liederen: Marlene Erdmann  
Lector: Paul Dirk van Buuren  
Gluhwein en chocolademelk: Anita en Peter den Uil  
Vuurkorf op het plein: Erik Verkerk  
Beamer: Corné van Zandwijk  
Camera: Arturo Perin en Piet Meindersma  
Kerkrentmeester: Koos van Vliet  
Koster: Edwin Zwart  
Communicatie: Piet Meindersma

### Welkom door Wilma Hilberts, afgesloten met gebed

#### Gebed

God, het lijkt wel of veel schitterende woorden  
Hun glans hebben verloren.  
"Vrede op aarde en God met ons"  
Oude woorden die met kerst in onze kerken klinken.  
Wat zeggen ze ons nog in een wereld vol geweld  
Waar mensen vol zijn van zichzelf  
En waar geen plaats is voor God?  
Hoe kunnen we voorkomen dat ze afgezaagd klinken?  
Hoe kunnen we ze weer iets van hun oude glans teruggeven?  
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen erdoor geraakt worden  
Licht zien en hoop krijgen?  
Misschien door ze nieuw leven in te blazen met daden?  
God help ons om het niet bij woorden te laten.  
Geef dat er iets zichtbaar wordt van Uw Licht in de wereld van nu  
Zodat mensen hoop krijgen en weer durven geloven  
In wat u ons ooit beloofd hebt:  
Een toekomst waarin het altijd licht zal zijn.

#### Zingen

- Blaas de bazuin (mel. Joy to the world)
- Komt allen tezamen LB 477
- Komt, verwondert u hier, mensen LB 478
- Nu zijt wellekome LB 476

#### Lezing door lector Paul-Dirk van Buuren

Lucas 2

De geboorte van Jezus

<sup>1</sup>In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. <sup>2</sup>Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. <sup>3</sup>Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de

plaats waar hij vandaan kwam. <sup>4-5</sup>Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. <sup>6</sup>Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, <sup>7</sup>en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

### Zingen

- Wij trekken in een lange stoet                      LB 506
- Een ster ging op in Bethlehem                      LB 496
- Away in a manger
- 

### Vervolg Lezing door lector Paul-Dirk van Buuren

<sup>8</sup>Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. <sup>9</sup>Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. <sup>10</sup>De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: <sup>11</sup>vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. <sup>12</sup>Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' <sup>13</sup>En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: <sup>14</sup>'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

### Zingen

- Hoor de eng'len zingen d'eer                      LB 481
- Oh holy night
- Stille Nacht    LB 483

### Vervolg Lezing door lector Paul-Dirk van Buuren

<sup>15</sup>Toen de engelen waren teruggedaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' <sup>16</sup>Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. <sup>17</sup>Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. <sup>18</sup>Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, <sup>19</sup>maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. <sup>20</sup>De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. <sup>21</sup>Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

### Zingen

- The first Noël



- Eer zij God in onze dagen LB 487
- Go tell it on the mountain LB 484
- Ere zij God

### **Gebed, slotwoord en zegen door Wilma Hilberts**

#### **Gebed**

God.

Dat wij Uw liefde herkennen mogen  
in de ogen van een mensenkind als wij:  
het stille licht van Bethlehem  
weerspiegeld in een gelaat.  
Dat de hoop en de droom standhoudt  
voor vluchtelingen,  
voor lijdende mensen,  
voor armen  
en voor onszelf.  
Dan zal het een zalig  
en gezegend Kerstfeest zijn.

#### **Slotwoord**

#### **Zegen van de regenboog**

God zegent ons met rood van de passie,  
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,  
dat je leeft!

God zegent ons met oranje van de ondergaande zon,  
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

God zegent ons met geel van narcissen,  
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

God zegent ons met groen van het gras,  
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,  
een weg om te gaan.

God zegent ons met blauw van water,  
om af te spoelen wat mis gaat  
en waar je op stukloopt in het leven.

God zegent ons met paars, dat als een  
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

God zegent ons met zijn licht,  
waarin alle kleuren samensmelten  
en wij thuishkomen in wie wij zijn.