

Samen één is beter dan verdeeld

1 Korintiërs 1:10-18

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over Paulus' oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over liefde.

Op deze zondag staat 1 Korintiërs 1:10-18 centraal: Paulus zegt dat de christenen in Korinte een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Paulus die zegt dat alle gelovigen bij elkaar horen, omdat ze allemaal door Christus gered zijn.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Paulus die zegt dat alle gelovigen bij elkaar horen: er moeten geen verschillende groepen zijn die allemaal iets anders zeggen over het geloof.



2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Naast de vier evangeliën, Handelingen en Openbaring bestaat het Nieuwe Testament uit veel brieven. De bekendste brieven zijn die van Paulus. We lezen met Bijbel Basics nu drie zondagen uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte.

Korinte was in de tijd van Paulus een veelkleurige en bloeiende havenstad in Griekenland. Het geloof in veel verschillende goden was een belangrijk deel van het leven. Vrijheid, wijsheid en nieuwe spirituele ervaringen stonden in het middelpunt van de belangstelling. In die maatschappij moesten de eerste christenen in Korinte hun plek zoeken.

Paulus schrijft zijn brief waarschijnlijk in 54 na Christus, vanuit Efeze. Een paar jaar eerder heeft hij de gemeente in Korinte gesticht, op zijn eerste reis naar Europa. Paulus noemt zichzelf daarom de vader van de christenen in Korinte (1 Korintiërs 4:15).

Paulus schreef al eerder een brief aan de christenen in Korinte, en hij kreeg ook een brief terug. Die brieven zijn niet bewaard gebleven. Ook heeft Paulus zijn medewerker Timoteüs naar Korinte gestuurd. En een tijdje later zijn een paar christenen uit Korinte naar Paulus gekomen. Er is dus al heel wat vooraf gegaan aan de brief waar wij nu uit lezen.

Op deze brief volgt nog een brief, die je ook in het Nieuwe Testament vindt: de tweede brief van Paulus aan de christenen in Korinte. De vragen en pijnpunten waar hij in zijn eerste brief op ingaat, komen in die tweede brief nauwelijks nog aan bod. Blijkbaar heeft de eerste brief van Paulus daadwerkelijk iets veranderd in Korinte.

Over Paulus lees je meer in het Bijbelboek Handelingen, *Bijbel Basics* zondag 103-105. En op deze zondagen staan delen uit Paulus' brieven centraal:

- aan de Romeinen: zondag 107-109
- aan Filemon: zondag 110
- aan de Filippenzen: zondag 111
- aan de Galaten: zondag 139.

3. UITLEG VAN DE BIJBEL TEKST

De christenen in Korinte waren het over een heleboel dingen niet met elkaar eens. Uit de brief van Paulus blijkt dat het in Korinte helemaal niet gaat zoals hij wil. Hij schrijft over allerlei vragen en problemen, maar er is één punt dat steeds terugkomt: de christenen in Korinte zijn verdeeld.

Paulus schrijft zijn brief om uit te leggen dat er meer eenheid in de kerk in Korinte moet komen. Die eenheid kan volgens Paulus pas bereikt worden als de christenen zich helemaal op Christus richten en daardoor anders gaan leven.

De brief van Paulus bestaat uit twee delen: in het eerste deel (1 Korintiërs 1-4) wil Paulus de Korintiërs ervan overtuigen dat zij niet verdeeld moeten zijn. Ze moeten één zijn door op Christus gericht te gaan leven. In het tweede deel (1 Korintiërs 5-15) gaat Paulus in op allerlei problemen die uit die verdeeldheid voortkomen.

In de tekst die we vandaag lezen, komt de verdeeldheid in Korinte duidelijk naar voren. Paulus noemt vier namen waar de mensen zich op beroepen: 'Ik hoor bij de groep van Paulus', 'Ik hoor bij Apollos', 'Ik hoor bij Petrus', 'Ik hoor bij Christus'. Mogelijk waren er vier groepen of partijen in Korinte die ruzie hadden, maar precies weten we dat niet. Paulus' antwoord op die verdeeldheid is in ieder geval duidelijk: 'Heeft iedere groep soms zijn eigen redder? Nee, er is maar één redder: Christus!' (vers 13).



Samen één is beter dan verdeeld

1 Korintiërs 1:10-18

4. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Korintiërs 1:13.

162

Heeft iedere groep soms zijn eigen redder?
Nee, er is maar één redder: Christus!

1 KORINTIËRS 1:13

BB
BIJBEL BASICS
bijbelbasics.nl

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Korintiërs 1:10.

162

Jullie moeten samen een volmaakte eenheid vormen. Dat is wat onze Heer Jezus Christus wil. Vorm geen aparte groepen, en zeg niet allemaal iets anders over het geloof.

1 KORINTIËRS 1:10

BB
BIJBEL BASICS
bijbelbasics.nl

5. WAT HEB JE NODIG?



4-12 jaar

Moment van de kinderen in de dienst

- een foto van jullie kerkgebouw

4-8 jaar

Om te doen: Samen gered

Per kind:

- het werkblad
- een kwast

En verder:

- wasco
- een kommetje met slaolie

Om te doen: Samen vormen wij de kerk

- constructiespeelgoed zoals Duplo, Lego, K'nex, Kapla, blokken
- playmobilpoppetjes

Om te doen: Samen lukt het beter

- een laken of een deken
- voor de jonge kinderen: een paar ballonnen
- voor de oudere kinderen: een aantal zachte tennisballen

8-12 jaar

Om te beginnen

Per kind:

- een potlood

Bijbeltekst

- een Bijbel

Om te doen: Alle woorden horen erbij

Per kind:

- het werkblad
- een pen of een potlood
- eventueel een Bijbel in Gewone Taal

Om te doen: Een volmaakte eenheid

- een stuk zeil of een laken

Om te doen: Twistappel

- een Elstar- of Jonagold-appel
- een schilmesje
- een bordje
- een rasp