



162

Jullie moeten samen een volmaakte eenheid vormen. Dat is wat onze Heer Jezus Christus wil. Vorm geen aparte groepen, en zeg niet allemaal iets anders over het geloof.

1 KORINTIËRS 1:10

BB
BIJBEL BASICS

bijbelbasics.nl

162

Jullie moeten samen een volmaakte eenheid vormen. Dat is wat onze Heer Jezus Christus wil. Vorm geen aparte groepen, en zeg niet allemaal iets anders over het geloof.

1 KORINTIËRS 1:10

BB
BIJBEL BASICS

bijbelbasics.nl

Werkblad (8-12 jaar)

Samen één is beter dan verdeeld

Jullie moeten samen een volmaakte eenheid vormen. Dat is wat onze Heer Jezus Christus wil. Vorm geen aparte groepen, en zeg niet allemaal iets anders over het geloof.

1 Korintiërs 1:10



ZOEKGERAAKTE BRIEVEN

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Korinte. Dat is een havenstad in Griekenland. Paulus schrijft wel vaker brieven. Zo wil hij christenen helpen met vragen over het geloof en hun vertellen hoe je samen kerk moet zijn. Een paar jaar daarvoor heeft Paulus de kerk in Korinte zelf opgericht. Hij schreef hun ook al eerder een brief, en hij kreeg een brief terug. Die brieven zijn niet bewaard gebleven. Twee brieven van Paulus aan de christenen in Korinte zijn wél bewaard gebleven. Die kun je in de Bijbel lezen.



RUZIE IN KORINTE

De christenen in Korinte waren het over een heleboel dingen niet met elkaar eens. In de brief van Paulus kun je lezen dat het in Korinte niet gaat zoals hij wil. Hij schrijft over allerlei vragen en problemen. Maar één ding vindt Paulus het allerbelangrijkst: de christenen in Korinte moeten een eenheid vormen. Ze moeten geen aparte groepen vormen die allemaal iets anders zeggen over het geloof. Want: ze horen allemaal bij elkaar, omdat ze allemaal bij Jezus horen.



TWISTAPPEL

Paulus schijft: 'Jullie moeten samen een volmaakte eenheid vormen. Vorm geen aparte groepen.' In dit proefje ontdek je wat er gebeurt als er aparte groepen worden gevormd.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN ELSTAR OF JONAGOLD APPEL
- * EEN SCHILMESJE
- * EEN BORDJE
- * EEN RASP

1

LAAT DE APPEL DOORMIDDEN SNIJDEN DOOR EEN VOLWASSENE.



DE APPEL STAAT VOOR DE GEMEENTE VAN KORINTE. HET IS ÉÉN GEMEENTE, MAAR ER IS RUZIE EN VERDEELDHEID.

2

RASP DE ENE HELFT VAN DE APPEL ZO FIJN MOGELIJK. LEG DE GERASPT APPEL OP HET BORD.



IEDEREEN HOORT BIJ EEN ANDERE GROEP. ER ZIJN HEEL VEEL GROEPEN.

3

LEG DE ANDERE HELFT VAN DE APPEL ERNAAST MET DE SCHIL NAAR BENEDEN.



DEZE GROEP VAN DE GEMEENTE IS NIET VERDEELD, EN VORMT EEN EENHEID.

4

WACHT ZO LANG MOGELIJK.



ZIE JE WAT HET VERSCHIL IS TUSSEN DE APPELHELFT EN DE GERASPT APPELSTUKJES?

Werkblad (8-12 jaar) - Alle woorden horen erbij Samen één is beter dan verdeeld



Paulus schrijft een brief aan de gemeente van Korinte. Hiernaast lees je een gedeelte uit die brief. Maar er ontbreken woorden. Kun jij de juiste woorden op de goede plaats invullen? Je kunt kiezen uit de volgende woorden:

aparte - eenheid - één - kerk - Korinte - kruis - mijn - naam - ruzie - Stefanus

Kijk steeds naar het cijfer op de plek waar je het woord invult. De eerste letter van het ingevulde woord schrijf je in het vakje met hetzelfde cijfer onderaan het werkblad. Als je alles goed hebt ingevuld, lees je wat Paulus iets eerder in zijn brief schrijft over alle christenen die bij elkaar horen.

OPLOSSING:

1 2 3 4 5 zijn jullie de 6 7 8 9

Je leest dit in 1 Korintiërs 1:9.

Ruzie in de kerk van (9)
 Vrienden, luister naar wat ik van jullie vraag. Jullie moeten samen een volmaakte (4)
 vormen. Dat is wat onze Heer Jezus Christus wil. Vorm geen (2) groepen, en zeg niet
 allemaal iets anders over het geloof.
 Ik heb gehoord dat jullie (8) hebben met elkaar. Dat hebben de mensen die bij Chloë
 wonen, mij verteld. Sommigen van jullie zeggen: 'Ik hoor bij de groep van Paulus.' Anderen zeggen: 'Ik hoor bij
 de groep van Apollos.' Weer anderen zeggen: 'Ik hoor bij de groep van Petrus.' En dan zijn er ook nog mensen
 die zeggen: 'Ik hoor bij de groep van Christus.'
 Heeft iedere groep soms zijn eigen redder? Nee, er is maar (7) redder: Christus! Niet ik
 heb voor jullie aan het (6) gehangen, maar Christus! En jullie zijn niet in
 (3) naam gedoopt, maar in de naam van Christus!
 Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb, behalve Crispus en Gajus. Nu kan niemand zeggen dat hij
 gedoopt is in mijn (5). O ja, dat is waar ook: ik heb ook (1)
 gedoopt, en de mensen die bij hem wonen. Maar ik kan me niet herinneren dat ik verder nog iemand gedoopt
 heb. Christus heeft mij niet gestuurd om mensen te dopen, maar om het goede nieuws van God te vertellen.