

Jezus is de stam van Gods druivenplant

Johannes 15:1-8

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. We lezen over de band die Jezus heeft met Marta, Maria en Lazarus, en zijn verbondenheid met alle leerlingen. En we horen over Jezus die als een herder voor zijn volgelingen zorgt en van Petrus hetzelfde vraagt.

Op deze zondag staat Johannes 15:1-8 centraal: Jezus geeft het voorbeeld van de druivenplant. Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Jezus die zegt dat Hij de stam van Gods druivenplant is.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op de verbondenheid tussen Jezus en de gelovigen.



2. CONTEXT VAN DE BIJBEL TEKST

Voor de laatste keer voordat Hij zal sterven, eet Jezus met zijn vrienden. Het is de avond vóór het Joodse Paasfeest: de dag waarop Jezus zal sterven, waarna Hij drie dagen later weer zal opstaan (Johannes 13-17, *Bijbel Basics* zondagen 179-182). Alle belangrijke dingen die nog gezegd moeten worden, bespreekt Jezus nu met zijn leerlingen. Jezus heeft verteld dat Hij zijn leerlingen moet verlaten, maar ook dat Hij terug zal komen en de heilige Geest zal sturen om hen te helpen. Met de gelijkenis die Hij vertelt, legt Jezus de nadruk op hoe Hij met de leerlingen verbonden is en blijft.

Net als alle andere beelden die Jezus gebruikt (zoals die van de herder, het brood, het water en het licht) zijn de druivenplant en de wijngaard bekende beelden in de Joodse godsdienst. De druivenplant is in het Oude Testament vaak het beeld van het volk van God, geplant en verzorgd door God zelf (bijvoorbeeld in Psalm 80:9-20 en Jeremia 2:21). Jezus vertelt ook verschillende gelijkenissen over een wijngaard, zoals in Matteüs 20:1-7 (zie ook *Bijbel Basics* zondag 141), Marcus 12:1-11 en Lucas 13:6-9.



Jezus is de stam van Gods druivenplant

Johannes 15:1-8

3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Jezus' uitspraak 'Ik ben de stam van Gods druivenplant' is de laatste van de zeven 'Ik ben'-uitspraken die in het Johannes-evangelie staan. Jezus zegt hiermee dat Hij een heel belangrijke plek heeft in de relatie tussen God en de gelovigen. Alle mensen samen zijn de druivenplant en God is de tuinman – de eigenaar van de wijngaard. Jezus is de stam van de druivenplant. De mensen zijn met de stam verbonden en zo horen ze bij de wijngaard. God wil graag dat er vruchten aan de druivenplant groeien. Daarom zorgt Hij goed voor zijn plant (vers 1-2).

Jezus gebruikt het beeld van de druivenplant vervolgens om zijn relatie met zijn leerlingen uit te leggen: 'Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken' (vers 5). Jezus legt de nadruk op de innige verbondenheid tussen Hem en zijn leerlingen (zie ook Johannes 14:20 en 17:21-23). Die verbondenheid is een kernbegrip in deze gelijkenis (vers 4, 5, 6 en 7). Als je een leerling van Jezus bent, betekent dat niet alleen dat je erkent wie Hij is, maar ook dat je een relatie met Hem hebt. Die band met Jezus zorgt er ook voor dat je gesnoeid wordt (vers 3), zodat je nog meer vrucht kunt dragen: de vrucht van liefde. Dat is ook wat

Jezus uitlegt in de verzen 9, 10 en verder (zie ook *Bijbel Basics* zondag 182 over Johannes 15:9-17). De verbondenheid met Jezus heeft alles te maken met liefde: dat is niet alleen een gevoel maar ook iets wat je doet. Het is de gehoorzaamheid aan Jezus' woorden en aan wat Hij van je vraagt, zodat je goed kunt leven (vers 3, 7 en 9-10).

Jezus waarschuwt de leerlingen (vers 5): 'Zonder mij kunt je niets doen.' De verbondenheid met Jezus is nodig om vrucht te kunnen dragen. Die verbondenheid blijft bestaan, ook nadat Jezus is weggegaan. Dat belooft Hij in Johannes 14, waar we lezen over de heilige Geest die Jezus zal sturen en waardoor Hij verbonden zal blijven met de gelovigen (zie met name vers 16-17 en 23). De vrucht van (een leven met) de heilige Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23, *Bijbel Basics* zondag 139). 'Als je met Mij verbonden blijft en naar Mij luistert', zegt Jezus, 'dan zal alles wat je vraagt, gebeuren' (vers 7). Door de verbondenheid met Jezus en door te leven zoals Hij dat wil, leef je zoals God dat wil en mag je er ook op vertrouwen dat God zal doen wat je vraagt.



Jezus is de stam van Gods druivenplant

Johannes 15:1-8

4. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Johannes 15:1-2.



Jezus zei tegen zijn leerlingen:
'Ik ben de stam van Gods druivenplant,
en jullie zijn de takken.
God zelf is de tuinman.'

JOHANNES 15:1-2


debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van Johannes 15:5.



Ik ben de stam van de druivenplant en
jullie zijn de takken. Als jullie met mij
verbonden blijven en ik met jullie,
dan zul je veel goeds kunnen doen.

JOHANNES 15:5


debijbel.nl/bijbelbasics

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar

In de kerkdienst

- een druivenplant in een pot

4-8 jaar

Om te beginnen

- een snackschaaltje
- pitloze witte en rode druiven
- gele en blauwe rozijnen
- krenten
- eventueel vruchtenyoghurt
- eventueel een kommetje
- eventueel een lepel
- eventueel een schilmesje

Om te doen: Druiventros met stam

Per kind:

- een papieren groente- of broodzak

En verder:

- blauw en groen papier
- scharen
- lijm

Om te doen: Kleurrijk verbonden

Per kind:

- 4-6 jaar: het werkblad kleuren op nummer
- 6-8 jaar: het werkblad kleuren met sommen

En verder:

- kleurpotloden en viltstiften

Om te doen: Druiven aan de stam

Per groep:

- twee witte vellen A4-papier
- een paars of blauw vel A4-papier
- een lijmstift
- een potlood

En verder:

- het werkblad met de quizvragen
- een zwarte stift
- een schaar
- een nietmachine

8-12 jaar

Om te beginnen

Per tweetal:

- een meter stevig touw, zoals inpak- of bindtouw van de bouwmarkt

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Stoere verbinding

Per kind:

- drie papieren of plastic rietjes
- een satéprikker

En verder:

- verschillende kleuren wol
- scharen
- plakband
- een stopnaald

Om te doen: Goed verbonden

Per kind:

- het werkblad
- een pen of een potlood

Om te doen: Onzichtbaar verbonden

- twee wollen draadjes van 30 centimeter van twee verschillende kleuren. De dikte en het materiaal moeten identiek zijn
- een schaar

