



# Alles wordt anders

**Bijbelverhaal:** *Het lege graf, Johannes 20:1-18*

## Waar hopen jullie op?

Bedenk iets waar je op hoopt. Het mag iets voor jezelf zijn, voor iemand die je kent of voor mensen ergens anders op de wereld.

Teken op een groot vel een bloem. Iedereen schrijft in een blad waar hij of zij op hoopt. Leg daarna het vel in het midden van de kring en praat samen over jullie hoop.



## De Heer leeft, vertel het verder!

Maria ging meteen vertellen wat ze gezien had. Hoe vertel jij dat Jezus is opgestaan? Bedenk samen een creatieve manier waardoor zoveel mogelijk mensen het goede nieuws kunnen horen.

**Tip:** Je zou het paasverhaal kunnen vertellen in een afkorting: De Heer Leeft (DHL). Dat zet je dan op een geel busje en daar rijd je mee rond, zodat iedereen het kan zien. Kijk de komende tijd maar eens goed om je heen!



## Maak je eigen paaslied

Met Pasen moet er gezongen worden!  
Maak samen jullie eigen paaslied.  
Welke woorden moet erin komen?  
En wat voor melodie past erbij?



## Afsluiting paasproject

Blader samen nog eens door dit projectboek en bespreek welke verhalen jullie in de afgelopen weken gehoord hebben. Welk verhaal vonden jullie het mooist? En wat viel jullie verder op?