



Waar hoop je op?

Bijbelverhaal: *De intocht in Jeruzalem, Matteüs 21:1-11*



Knip uit gekleurd papier de letters 'welkom koning Jezus'. Maak er een slinger van of plak ze op een groot vel.

Jezus gaat naar Jeruzalem. Hij rijdt op een ezel en wordt als een koning toegejuicht: 'Hosanna voor de zoon van David!'

Applaus

Maak twee rijen en laat een kind tussen de rijen door lopen. De kinderen in de rijen applaudisseren voor het kind dat tussendoor loopt. Hoe voelt het om applaus te krijgen? En om applaus te geven? Waarom kreeg Jezus applaus toen hij in Jeruzalem kwam? Hoe zou dat voor Jezus gevoeld hebben? En voor de mensen die langs de weg stonden? wijs ze aan en vertel wat deze mensen denken.



Maak een stad

Maak van doosjes en andere materialen een stad met huisjes en gebouwen. Knip stukjes gekleurd papier en leg ze als een loper op weg naar de stad. Is het een vrolijke stad? Waaraan kun je dat zien? Hoe zou je de stad nog vrolijker kunnen maken?



Op een ezel

Welk vervoermiddel vinden jullie passen bij een koning? Maak er tekeningen van en vertel waarom jullie deze vervoermiddelen gekozen hebben. Wat vind je ervan dat Jezus op een ezel naar de stad ging? Wat zegt dat over hem?