

Vorbereiden

Kom!

Johannes 11:1-44

26 maart 2023

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus tevoorschijn uit het graf.

Wat voorafging

In de hoofdstukken hiervoor is de spanning opgelopen tussen Jezus en de joodse elite van farizeeën en Schriftgeleerden. Mensen hebben zelfs meerdere keren met stenen in de handen gestaan om Jezus te stenigen. Uiteindelijk is Jezus 'ontsnapt' (Johannes 10:39) en naar de overkant van de Jordaan gegaan, waar hij relatief veilig is.

Bericht uit Betanië

Ver daarvandaan, in het dorp Betanië, wonen Lazarus en zijn zussen Maria en Marta. Als Lazarus ziek wordt, sturen zijn zussen iemand naar Jezus toe. En hoewel de boodschap 'Heer, uw vriend is ziek' strikt genomen geen vraag is, is toch meteen duidelijk welke oproep ervanuit gaat: Kom! Dat Jezus dat niet meteen doet, kan heel goed te maken hebben met de dreiging waarover in de voorgaande hoofdstukken verteld is. Dat argument wordt ook door de leerlingen van Jezus genoemd als hij uiteindelijk toch wil gaan. In Betanië, zo vlakbij Jeruzalem, kan Jezus zich misschien maar beter niet laten zien. Maar toch gaan ze uiteindelijk wel.

Tomas

Opmerkelijk is de uitspraak van Tomas als Jezus besloten heeft om naar Betanië te gaan: 'Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.' Het kan fatalistisch, bijna cynisch klinken. Maar tegelijk blijkt er ook een enorme toewijding en verbondenheid met Jezus uit. Zijn lot zal ook hun lot zijn, zo stelt Tomas voor.

Opstanding

In verschillende joodse groeperingen werd nagedacht en verteld over een leven na de dood als iets dat ooit zou aanbreken. Dat klinkt ook door in de woorden van Marta: 'Ik weet dat hij op de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' Als reactie daarop zegt Jezus hij de opstanding en het leven is. Die veelbelovende toekomst is niet alleen iets om naar uit te zien: het staat ook vlak voor Marta's neus. Nu, hier, direct.

Jezus en de dood

Maria brengt onder woorden dat Lazarus niet gestorven zou zijn als Jezus er geweest was. Het is een uiting van een groot geloof, en tegelijk kun je het ook lezen als een verwijt. 'Waar was je nou?' Het is een gevoel dat mensen kunnen hebben als een dierbare sterft. Wat blijft over van dat wonderlijk mooie verhaal van het evangelie, als mensen ziek worden en sterven? Alles blijft ervan over, zo maakt Jezus duidelijk. En zelfs meer dan dat: door deze dood zal Jezus laten zien dat bij God het leven het laatste woord heeft.

Emoties van Jezus

Jezus toont veel emoties in dit verhaal: hij 'ergert zich', hij is 'diep bewogen', begint te huilen en ergert zich nog eens. Jezus is geen soevereine Messias, geen koningskind dat onbewogen blijft bij wat er in de wereld gebeurt. Dood, en reacties op de dood, raken ook hem. Maar hij wendt zich ook vol vertrouwen tot zijn Vader, en dankt hem al bij voorbaat omdat hij hem verhoort.

Om wie gaat het?

Het verhaal van de opwekking van Lazarus is een prachtig, wonderlijk verhaal. Maar om wie gaat het eigenlijk? Niet alleen om Lazarus – die wandelt

uiteindelijk als eerste weg uit het verhaal. Er wordt ook niet verteld dat hij nog iets gezegd heeft, of hoe het met hem verder ging; na zijn opstanding zit zijn aandeel in het verhaal erop.

In zijn gebed brengt Jezus onder woorden dat dit ook gebeurt omwille van alle mensen die eromheen staan – 'opdat zij zullen geloven dat u mij gezonden heeft' (vers 42). Uiteindelijk staat dat op het spel, in dit verhaal en in het geheel van het evangelie. Dat mensen geloven dat Jezus de Messias is. Na het paasverhaal zal de evangelist dat nog eens benadrukken: de wondertekens van Jezus zijn opgeschreven 'opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam'.

Erik Idema

Vieren

Kom!

Johannes 11:1-44

26 maart 2023

Kindermoment: De veranderaar

Het thema van de week wordt ingeleid door 'de veranderaar'. Zij/hij is een coach die vertelt wat er anders kan en aan de kinderen en volwassenen vraagt wat zij zouden willen veranderen. De veranderaar kan gespeeld worden door iemand van de leiding of een ander gemeentelid. Zij/hij kan een notitieblok of tablet bij zich hebben om de veranderingen te noteren.



Deze week komt de veranderaar binnen met een grote klok. Hij (of zij) vertelt eerst dat hij de veranderaar is en dat hij dingen wil veranderen. Afgelopen nacht heeft hij iets bijzonders voor elkaar gekregen: de tijd is veranderd! En niet alleen bij hemzelf, maar bij iedereen in Nederland! Trots laat de veranderaar met de klok zien wat er gebeurd is. Hij heeft vannacht om twee uur de klok een heel uur ACHTERUIT gezet. Hierna kijkt de veranderaar onzeker om zich heen. Mogelijk komt er een reactie uit de kerk, anders kan de voorganger of ouderling zeggen dat het niet klopt: de klok had VOORUIT ontmoeten. Onzeker draait de veranderaar met de wijzers vooruit en achteruit. Hoe zit het nou ook alweer met de tijd? En waarom verandert de tijd eigenlijk?

Vertel na het gesprek over de zomertijd: Vandaag lezen we een Bijbelverhaal over twee zussen, Maria en Marta. Er is iets heel ergs gebeurd: hun broer Lazarus is

gestorven. Het liefst zouden Marta en Maria de tijd terug willen draaien. Maar dat kan niet. Of toch? In de eigen ruimte horen de kinderen er meer over.



Projectlied: Verander je mee?

*Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.*

*Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!*

Tekst: Erik Idema

Melodie: 'Alles wat over ons geschreven is', Liedboek 536

Gebed

*Lieve God,
konden we het maar vaker doen:
de klok een uurtje vooruit of een uurtje
achteruit.*

Lezen en zingen

Vijfde zondag van de veertig dagen Jaar A

Lezing uit het Oude Testament	Ezechiël 37:1-14
Antwoordpsalm	130
Epistellezing	Romeinen 8:8-11
Lezing uit het Evangelie	Johannes 11:1-4 (5-16), 17-44

*Als we ons vervelen, of als we iets doen
waar we geen zin in hebben:*

gewoon de klok een uurtje vooruit.

*En als we juist iets heel leuks doen
maar we moeten ineens naar bed:*

*een uurtje achteruit, en daarna nog eens,
en nog eens.*

*En soms, God, als er echt verdrietige dingen
gebeuren –*

*als iemand sterft of zomaar weggaat –
dan zouden we de klok een heel stuk terug
willen draaien.*

*Zodat alles weer gewoon is,
zodat alles weer fijn is.*

Wees bij ons, God,

*op al die momenten dat we zouden willen
spelen met de tijd.*

*Help ons, om te leven in het nu
en te vertrouwen op wat komt.*

Amen

Werkblad



Op het werkblad staan allemaal plaatjes die in het verhaal van deze zondag passen. Vrouwen drogen hun tranen met een zakdoek, ze huilen en missen hun broer. Jezus komt en gaat met hen naar het graf. Ze rollen de steen weg en kunnen hun ogen niet geloven. Lazarus leeft. De kinderen schrijven de woorden achter de plaatjes. In de grijs gemaakte kolom lezen ze nu de oplossing. Oplossing: Jezus komt Nodig: kleurpotloden, pennen. Werkblad: zie blz. 30.