

Voorbereiden

Open je ogen

Johannes 9:1-39

19 maart 2023

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan heeft.

Wat voorafging

In het gedeelte hiervoor was Jezus in gesprek met joodse mensen, die hem verweten dat hij een Samaritaan was en dat hij bezeten was. Wat Jezus verkondigde en deed, paste niet bij hun eigen geloof. Nadat Jezus zei dat hij er al was voordat Abraham er was, hebben ze stenen opgeraapt om naar hem te gooien. Het tekstgedeelte eindigt ermee dat Jezus ongemerkt uit de tempel wist te ontkomen. 'In het voorbijgaan' ziet hij vervolgens de blinde man zitten waarover het verhaal van vandaag gaat.

Licht

'Ik ben het licht voor de wereld', heeft Jezus eerder gezegd. 'Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' (Johannes 8:12) Het zijn prachtige woorden, maar wat betekenen ze concreet? Dat krijgen we te zien in het verhaal van vandaag. Een blinde man ziet letterlijk het licht, maar minstens zo belangrijk zijn alle anderen in dit verhaal. Bij hen is de vraag of ze figuurlijk het licht zien.

Schuld

De blinde man is in het begin van het verhaal een 'geval'. Er wordt niet tegen hem gesproken, maar over hem. De leerlingen van Jezus vragen zich af hoe het kan dat hij al bij zijn geboorte blind was. Is dat zijn eigen schuld of van zijn

ouders? Uit de vraag blijkt de overtuiging dat ziekte een straf is. Maar als iemand nu bij zijn geboorte al iets mankeert, waarvoor wordt hij dan gestraft? Voor iets van zijn ouders misschien? Of is het toch zijn eigen schuld, ook al is hij pas geboren? Jezus zegt dat deze man niet gezondigd heeft en zijn ouders ook niet. Door hem moet Gods werk zichtbaar worden. Jezus zegt opnieuw dat hij het licht voor de wereld is.

Genezing

Op een hele beeldende en lijfelijke manier wordt verteld dat Jezus de man geneest. Hij spuwt op de grond, maakt modder en strijkt dit op de ogen van de blinde. Alsof God zijn werk van Genesis 2, waar de mens uit het stof van de aarde gemaakt wordt, opnieuw begint. Daarna moet de man zich gaan wassen in het badhuis van Siloam en kan hij weer zien.

Hoofdpersoon

Om die blinde man draait het hele verhaal. Maar is hij ook echt de hoofdpersoon? Het is opvallend dat hij in het begin van het verhaal niets zegt. De leerlingen van Jezus praten over hem, Jezus praat tegen hem, daarna praten zijn burenen en bekenden over hem. Zelf zegt hij pas iets als er discussie is of hij wel echt is wie ze denken dat hij is. Misschien is de blinde man dan ook niet de (enige) hoofdpersoon in het verhaal; het gaat minstens zozeer over de mensen in zijn omgeving.

Verdeeldheid

Na de genezing van de man is er veel verdeeldheid. In de eerste plaats over de vraag of hij wel echt genezen is, maar daarna ook over de vraag hoe zich dat verhoudt tot de sabbat. Kan iemand die van God komt dit soort dingen

doen op de sabbat? Opvallend is dat die verdeeldheid er ook is tussen de farizeeën onderling (vers 16). Het is dus niet (alleen) zo dat verschillende groepen tegenover elkaar staan; ook binnen de groep van de farizeeën wordt er verschillend gedacht. Uiteindelijk vragen ze het aan de blinde man, die wel weet wat hij ervan vindt: 'Hij is een profeet.'

Geef God de eer

Nadat ze de ouders van de man gevraagd hebben of hun zoon echt genezen is, roepen de joden de man nog eens bij zich. Ze gaan ervan uit dat de man inderdaad genezen is, maar zeggen tegen hem: 'Geef Gó d de eer. Die man is een zondaar, dat weten we toch.' De man antwoordt dat hij het niet weet, maar wat hij wel weet, is dat hij genezen is. Uiteindelijk wordt de man weggejaagd, waarna hij door Jezus weer wordt opgezocht.

Geloof

Als Jezus aan de man vraagt of hij gelooft in de Mensenzoon, geeft hij een bijzonder antwoord: 'Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven.' 'U kijkt naar hem en u spreekt met hem', antwoordt Jezus. Op dat moment kan de man zeggen dat hij gelooft. Dat geldt niet voor de farizeeën, die aan het eind van het verhaal nog steeds in verwarring zijn. Wie is hier nu blind?

Erik Idema

Vieren

Open je ogen

Johannes 9:1-39

19 maart 2023

Kindermoment: De veranderaar

Het thema van de week wordt ingeleid door 'de veranderaar'. Zij/hij is een coach die vertelt wat er anders kan en aan de kinderen en volwassenen vraagt wat zij zouden willen veranderen. De veranderaar kan gespeeld worden door iemand van de leiding of een ander gemeentelid. Zij/hij kan een notitieblok of tablet bij zich hebben om de veranderingen te noteren.



Deze week komt de veranderaar zichtbaar vrolijk binnenlopen. Als de voorganger vraagt waarom hij of zij zo vrolijk is, legt de veranderaar uit dat hij/zij iets nieuws heeft bedacht. Iets heel slims, waar je heel blij van wordt. Willen de kinderen het zien? Een beetje geheimzinnig haalt de veranderaar het uit een tas: tadaa! Een bril waarvan 1 glas is afgeplakt. De veranderaar legt uit: 'Er zijn dingen waar je vrolijk van wordt en dingen waar je niet vrolijk van wordt. Voortaan kijk ik naar de nare dingen met het oog waar een pleister voor zit. Dan zie ik ze lekker niet! En de vrolijke dingen, daar kijk ik natuurlijk naar door het goede glas. Slim hè!' Misschien willen de kinderen de bril ook wel even opzetten. Naar welke vrolijke dingen kijken zij graag? Bekijk daarna met de kinderen de illustratie van deze week. Jezus maakt een blinde man beter. Wat zal hij blij zijn dat hij alles weer kan zien. Toch kijkt niet iedereen vrolijk op de plaat. In de eigen ruimte horen de kinderen daar meer over.

Projectlied: Verander je mee?

*Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.
Vier met ons mee dat alles anders kan.*

*Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!*

Tekst: Erik Idema
Melodie: 'Alles wat over ons geschreven is',
Liedboek 536

Gebed

*Goede God,
Soms kunnen we onze ogen niet geloven
als er iets goeds met ons gebeurt.
Dank U dat u ons tijd geeft
om blij te zijn.
Amen*

De blinde bedelaar

*1. Daar zit een man, hij kan niet zien
hij zit maar aan de kant.
Hij roept tot men uit medelij
wat geld geeft in zijn hand.*

*2. Hij hoort wel stemmen om zich heen
Maar hij ziet geen gezicht.
Hij heeft nog nooit de zon gezien,
Nog nooit een streepje licht.*

Lezen en zingen

Vierde zondag van de veertig dagen Jaar A

Lezing uit het Oude Testament	1 Samuël 16:1-13
Antwoordpsalm	23
Epistellezing	Efeziërs 5:8-14
Lezing uit het Evangelie	Johannes 9:1-13 (14-25), 26-39

*3. Er komt een man die stil blijft staan
Hij geeft geen geld, geen goud,
Maar strijkt zijn ogen in met slijk
En dat wordt zijn behoud!*

*4. Ik zie het licht, ik zie het licht,
Mijn leven is gered!
En wil je weten wie dat deed?
De man van Nazaret.*

Tekst: Hanna Lam
Melodie: Wim ter Burg, Alles wordt
nieuw IV, lied 20

Werkblad



De blinde man wordt ziende. Wat zou hij zien? Vage figuren, veelkleurige vlinders, bekvechtende omstanders? De kinderen tekenen op het werkblad wat de man ziet. Wissel uit wat er getekend is. Als alternatief tekenen de kinderen niet, maar knippen ze iets uit een tijdschrift en plakken het op.
Nodig: scharen, lijm, kleurpotloden, stiften, eventueel tijdschriften
Werkblad: zie blz. 25.