

Vorbereiden

Wacht eens...

Lucas 1:5-25

28 november 2021

WELK VERHAAL LEZEN WE?

De priester Zacharias brengt in de tempel een offer aan de Heer. Er verschijnt een engel die hem vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet een kind zullen krijgen: Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen.

Twee verhalen

Het geboorteverhaal van Jezus wordt alleen in het evangelie van Lucas verteld. Terwijl de evangelist dat doet, vertelt hij tegelijk over de geboorte van Johannes; als twee verhalen die elkaar afwisselen en in de rede vallen. Zo wordt duidelijk dat de levens van Johannes en van Jezus niet los van elkaar te zien zijn. De opbouw van die verhalen is als volgt:

1. Aankondiging van de geboorte van Johannes (Lucas 1:5-25)
2. Aankondiging van de geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38)
3. Ontmoeting tussen Maria en Elisabet (Lucas 1:39-56)
4. Geboorte van Johannes (Lucas 1:57-80)
5. Geboorte van Jezus (Lucas 2:1-20)

Wie na mij komt...

In veel verhalen in het Oude Testament is de vraag wie de belangrijkste is: de oudste of de jongste? Die vraag komt op bij Ismaël en Isaak, bij Esau en Jakob, bij Lea en Rachel. In zekere zin is dat patroon ook terug te zien in de verhalen over Jezus. Net als Isaak, Jakob en Rachel is Jezus de tweede die ter sprake komt. En toch draait het uiteindelijk om hem. 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik', zal Johannes daar later over zeggen (Marcus 1:7; zie ook Lucas 3:16).

Oud en kinderloos

In het boek Genesis wordt verteld dat God een verbond sluit met zijn volk. Hij belooft aan Abram een land om in te

wonen, en een familie die zijn zegen zal dragen. Maar vervolgens duurt het lang voordat Abram en Sarai een kind krijgen. Zacharias en Elisabet doen misschien wel een beetje denken aan Abram en Sarai. Ook zij zijn al op leeftijd en ze hebben geen kinderen; 'Elisabet is onvruchtbaar' (vers 7). Zou het wonder van Genesis opnieuw kunnen gebeuren?

Priesters

Van Zacharias wordt verteld dat hij een priester is uit de afdeling van Abia. Dat is een van de 24 priesterafdelingen die beurtelings dienst deden in de tempel (zie 1 Kronieken 24). Ook van Elisabet wordt verteld dat ze afstamt van Aäron. Dat betekent dat ook zij priesterlijke roots heeft. Zo begint het evangelie dus als een 'priesterlijk' verhaal, met de tempel in Jeruzalem als plaats van handeling. Maar in het vervolg zullen we zien dat het daar niet bij blijft; dit verhaal begint in de tempel, om daarna meteen verder te gaan in een huis in Nazaret.

Offer

Om de beurt deden de priesterafdelingen dienst in de tempel. Een priester werd door het lot aangewezen om het offer te brengen in het heiligdom van de Heer. (Dat was de plek vóór het heilige der heiligen; in het heilige der heiligen mocht alleen op Grote Verzoendag de hogepriester binnengaan.) Het was uitzonderlijk als je de eer te beurt viel om het offer te brengen; er zullen ook veel priesters geweest zijn die nooit aan de beurt kwamen.

Wonder op wonder

Het lijkt een verhaal waarin de wonderen niet op kunnen. Het is al buitengewoon wanneer je als priester het offer mag brengen in de tempel. Maar het wonder

wordt voor Zacharias nog oneindig veel groter, als er een engel aan hem verschijnt. En het wonder wordt nóg groter als die engel zegt dat hij een kind zal krijgen. En nóg groter als blijkt dat dat kind een bijzonder kind zal zijn.

Geen wijn

Johannes zal groot zijn in de ogen van de Heer, zo vertelt de engel aan Zacharias. De engel vertelt er ook bij dat hij geen wijn zal drinken. Dat roept associaties op nazireeërs, dat zijn mensen die voor een bepaalde periode op een bijzondere manier aan God gewijd zijn. In Numeri 6 wordt verteld dat nazireeërs geen wijn zullen drinken. (Voor nazireeërs gold overigens ook dat ze hun hoofdhaar niet af mochten scheren en dat ze niet in aanraking mochten komen met dode mensen.)

Visioen

De mensen buiten de tempel begrijpen dat Zacharias een visioen heeft gezien. Ook van profeten in het Oude Testament wordt verteld dat ze visioenen gezien hebben (bijvoorbeeld Jeremia en Ezechiël). Hoewel die visioenen vaak uitgebreid beschreven worden, is het moeilijk om je er een voorstelling bij te maken. Voor Zacharias geldt dat hij er ook niet veel over kan vertellen; hij is met stomheid geslagen.

Erik Idema

Vieren

Wacht eens...

Lucas 1:5-25

28 november 2021

Kindermoment in de kerk

Voor het kindermoment in de dienst kunt u kiezen uit de volgende twee suggesties:

Optie 1: Praten zonder woorden

Vertel dat er nu een moment met de kinderen is. Doe daarna uw vinger voor uw lippen en zeg niets meer. Wacht even tot de aandacht goed op u gevestigd is. Wenk dan de kinderen vriendelijk naar voren. Als ze bij u staan, zegt u nog steeds niets. U doet uw hand achter uw oor, alsof u zeggen wil: 'Luister eens!' Vraag van tevoren aan de organist/pianist om op dat moment zachtjes de melodie te spelen van lied 469 ('Ik ben een engel van de Heer').

Bekijk met de kinderen het projectboek. Vertel bij de plaat van Zacharias, dat hij in de tempel is. Daar is het heel stil, maar toch hoort Zacharias iets heel bijzonders. Daarna kan hij zelf niets meer zeggen. De kinderen mogen het projectboek meenemen naar hun eigen ruimte.

Optie 2: De evangelist Lucas

Iemand komt op als de evangelist Lucas, met het projectboek onder de arm. Zij/ hij vertelt aan de kinderen: 'Ik ben Lucas. Ik ga een boek schrijven over Jezus. Ik heb al heel veel informatie verzameld. Dat staat allemaal in mijn plakboek. Kijk maar eens: een kalender, ik heb opgezocht wat de tempel is, informatie over oude verhalen die er misschien mee te maken hebben en nog veel meer.' Bekijk met de kinderen ook een paar tekstjes en afbeeldingen uit het boek. Daarna mogen ze het boek meenemen naar hun eigen ruimte.

Aansteken van de eerste kaars

Bij het aansteken van de kaars kan de volgende tekst worden gelezen:

Een kaarsje maakt een groot verschil.

Hij fluistert naar de rest:

'Doe met me mee, als je dat wil, want stralen kun je best!'

Vandaag begint een mooie tijd, we wachten op de Heer.

En als het licht zich hier verspreidt dan stralen wij steeds meer.

Projectlied: Wij bidden om verhalen

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Tekst: Erik Idema
Melodie: 'Nu daagt het in het oosten',
Liedboek 444

Werkblad



Zacharias hoort van een grote verrassing in de tempel. Hij moet nog wel een tijdje wachten totdat hij dit grootse cadeau in zijn armen kan houden. De kinderen maken voor elke adventszondag een kleine verrassing voor thuis. Stopt u ongezien in elk adventspakje iets lekkers of een aardigheidje? Sluit het met een lintje of splitpen. Hiermee oefenen de kinderen wat 'verwachten' is.

Werkwijze: Maak het werkblad vier keer. Voor elke adventszondag zijn er aparte sluitlabels. Volg de aanwijzingen op het werkblad. Tip: print de zakjes op gekleurd papier. Laat de labels wit.

Nodig: (kleur)potloden, scharen, lijm, lintjes of splitpen.

Werkblad: zie blz. 10.

Gebed

*Goede God,
Nog even wachten, dan is het kerst.
Dan vieren we dat Jezus is geboren
en ons heel dicht bij U brengt.
Dank U dat we samen mogen wachten
en verwachten.
Amen*

Lezen en zingen

Eerste zondag van advent Jaar B

Lezing uit het Oude Testament	Zacharia 14:4-9
Antwoordpsalm	50:1-6
Epistellezing	Tessalonicenzen 3:9-13
Lezing uit het Evangelie	Lucas 21:25-31
Alternatief leesrooster:	Lucas 1:2 Lucas 1:5-25