

# Vorbereiden

## Met je neus uit de boeken

Johannes 5:36b-47

18 juli 2021

### WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus is in gesprek met 'Bijbelgeleerden': mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.

### Wat ging vooraf?

Bij het bad van Betzata heeft Jezus een man beter gemaakt die al achtendertig jaar ziek was. Hij zei tegen hem: 'Sta op, pak uw mat en loop.' En meteen werd de man gezond. Fijn voor die man, maar het kwam hem ook meteen op kritiek te staan. 'Het is sabbat!' riepen omstanders. 'Dan mag je geen mat dragen!' Met die omstanders is Jezus nu nog steeds in gesprek.

### Waar haalt hij het vandaan?

In het stuk net voor deze lezing (zie vorige week) heeft Jezus verteld dat hij niets zomaar uit zichzelf doet. Wat Hij doet, doet Hij namens de Vader. Jezus heeft ook verwezen naar Johannes de Doper, die zijn getuige is. De 'critici' van Jezus hebben zelf Johannes de Doper eropaf gestuurd om uit te zoeken waar Jezus precies voor stond. Johannes de Doper heeft vervolgens verklaard dat Jezus de Messias is. Wat willen ze dan nu nog meer?

### De heilige Schriften

In de tekst van vandaag is sprake van 'de Schriften'. Daarmee worden Thora, Profeten en Geschriften bedoeld; de teksten die wij kennen als het Oude Testament. In de Thora staat beschreven wat wel en niet mag op sabbat, hoe je over de Allerhoogste zult spreken en nog veel meer. De Schriften zijn zeer bepalend voor het doen en laten van de

mensen waar Jezus mee in gesprek is. Dat gaat verder dan de invloed van de Bijbel op het dagelijks leven van veel mensen in de wereld van vandaag. 'De Schriften' zijn voor Jezus' gesprekspartners niet zomaar een inspiratiebron; ze zijn het allesbepalende richtsnoer voor het leven.

### Kampioen Bijbellezen

We moeten uitkijken dat we van Farizeeën en Schriftgeleerden in de Bijbel geen karikatuur maken, als mensen die het altijd met Jezus oneens zijn en altijd met de kleine lettertjes van de wet aankomen. (In Johannes 3 hebben we al kunnen zien dat de Farizeeën ook naar voren komen als betrokken vragenstellers.)

Toch worden de mensen waar Jezus mee praat in deze lezing wel scherp neergezet: 'U bestudeert de Schriften en denkt daardoor het eeuwige leven te hebben' (Johannes 5:39), 'Van elkaar wilt u wel eer ontvangen...' (Johannes 5:44). Het roept een beeld op, in kindertaal gezegd, van mensen die denken dat ze kampioen Bijbellezen zijn. Ze kennen elk woord, elk detail, en ze kunnen precies opdreunen wat het allemaal betekent... Maar intussen hebben ze geen idee dat de Zoon van God voor hun neus staat.

### Mozes én Jezus geloven

Jezus legt uit dat er geen tegenstelling is tussen wat Mozes geschreven heeft en wat Hij zelf doet. Je hoeft niet te kiezen tussen de Thora of het Evangelie; die twee horen bij elkaar. Dat is een aanwijzing voor die Schriftgeleerden die Jezus niet willen volgen omdat Hij niet past bij wat ze al weten. Maar het is ook een aanwijzing voor gelovigen die menen dat het Nieuwe Testament het Oude Testament wel kan vervangen. Je kunt het verhaal van Jezus niet vertellen als je niet ook vertelt over de Wet en de Profeten.

Zo doet Jezus dat zelf in het verhaal van de Emmaüsgangers, zo doen zijn volgelingen dat in het boek Handelingen en zo maken we dat ook vandaag de dag in veel kerken zichtbaar door de lezing uit het Oude en Nieuwe Testament.

# Vieren

## Met je neus uit de boeken

Johannes 5:36b-47

18 juli 2021

### Kindermoment in de dienst

Vertel het volgende verhaal:

Storm Boekenwurm zit de hele dag met zijn neus in de boeken. Hij leest alles wat los en vast zit. Soms leest hij avonturenboeken of sprookjes. Maar het liefst leest hij boeken met allemaal weetjes.

‘Weet je dat de aansteker al eerder uitgevonden was dan de lucifer?’ zegt hij tegen zijn vader die aan het koken is.

‘Weet je dat een giraffe net zo veel nekwerfels heeft als een mens?’ zegt hij tegen de man achter de kassa bij de diertuin.

‘Weet je dat ratten en paarden niet kunnen overgeven?’ zegt hij tegen zijn zieke zus.

‘Weet je dat vrouwen gemiddeld twee jaar van hun leven in de badkamer doorbrengen?’ zegt hij tegen zijn juf. In de pauze zit Storm Boekenwurm op de bank met zijn neus in een boek vol interessante weetjes. Dan komt Sterre naast hem zitten.

‘Weet je hoe hoog het klimrek is?’ vraagt ze.

‘In elk geval niet hoger dan drie meter’, antwoord Storm. ‘Want in het boek *Veiligheidsvoorschriften voor speeltoestellen* staat dat een klimrek voor basisschoolleerlingen niet hoger mag zijn dan drie meter.’

‘En weet je hoe het voelt als je op het puntje klimt, je voeten stevig vastklemt en dan gaat staan?’ vraagt Sterre.

Storm stopt met lezen. Hij kijkt op uit zijn boek en denkt na. ‘Dat weet ik eigenlijk niet’, zegt hij. ‘In welk boek zou ik dat kunnen opzoeken?’

Sterre lacht. ‘Dat is niet te vinden in een boek, dat kun je maar op een manier ontdekken!’ Ze trekt Storm mee naar het klimrek. Even later staat Storm bovenop het rek, zijn voeten goed vastgeklemd en zijn handen in de lucht. En het voelt geweldig!

Als je veel met je neus in boeken zit, dan word je ook wel een boekenwurm genoemd. Vraag de kinderen wie er eentje kent of er misschien zelf eentje is. Wat is er zo leuk aan lezen?

Lezen is natuurlijk hartstikke goed. Je leert ervan en je ontdekt nieuwe dingen. Maar soms zijn er dingen die je niet in boeken kunt leren of ontdekken. Zoals hoe het voelt om op het klimrek te staan. Vraag een aantal kinderen en volwassenen een ander voorbeeld te noemen.

In het verhaal vandaag gaat het ook over dingen leren en ontdekken die niet in boeken te vinden zijn.



### Werkblad en tips



Het tijdschrift *Kleur in de Kerk* biedt werkbladen bij de verhalen in *Kind op Zondag*. Op het werkblad voor jonge kinderen staat een puzzelplaat van het verhaal. Het andere werkblad is een droedelblad: de kinderen tekenen wat zij graag zouden willen doen van wat zij in een boek hebben gelezen/geleerd.

### Lezen en Zingen

#### Vijfde zondag van de zomer Jaar A

Lezing uit het Oude Testament	Jeremia 23:1-6
Antwoordpsalm	23
Epistellezing	Efeziërs 2:11-22
Lezing uit het Evangelie	Marcus 6:30-44
Alternatief leesrooster	2 Koningen 4:38-44 Hebreeën 3:1-7a Johannes 5:36b-47