

Vertellen

Met je neus uit de boeken

Johannes 5:36b-47

18 juli 2021

Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Wat heb jij geleerd uit een boek? Vertel elkaar daarover. Zijn er ook dingen die je niet kunt leren uit een boek? Bedenk het samen.



Spel: Maak een kring op de grond. De kinderen zitten gedraaid. Ze kijken dus naar buiten en zitten met de ruggen naar elkaar toe. Geef elk kind een boek. Daar mogen ze in 'lezen'. Speel dan het spel 'boek wegleggen', een variant op 'zakdoekje leggen'. Iemand beweegt tijdens het zingen van het volgende liedje om de kring en legt ergens voor iemand zijn of haar boek neer. Diegene pakt het boek en probeert de bezorger te tikken.

Ik maar zoeken, naar mijn boeken
ik lees alle boeken snel.

Lezen, ja dat kan ik wel
maar nu gaat mijn boek echt dicht.

Ik kijk naar wat voor me ligt,
kijk voor je, kijk voor je
en kom maar in beweging!



Doen: Om de beurt mag iemand iets leuks vertellen. De anderen luisteren terwijl ze in een boekje aan het 'lezen' zijn. Kunnen ze zo het verhaal goed horen? En hoe is het om te vertellen terwijl de rest aan het lezen is? Tot slot vertelt de verteller nog eens zijn verhaal terwijl de anderen hun boek dichtdoen, de verteller aankijken en aandachtig luisteren.

Vertelling 4-7 jaar

Wijze boekenwormen

Zie je die mensen daar lopen? Dat zijn wijze mensen. Echte boekenwormen. Ze lezen elke dag in de Bijbel. Ze kijken goed naar wat er staat en proberen het te begrijpen. Echte studieboeken!

Het is fijn dat ze zo goed de Bijbel lezen. Want zo helpen ze anderen om de goede dingen te doen. De dingen die in de Bijbel staan. Zo leren ze anderen dat ze niet mogen stelen. 'Want dat staat in de Bijbel!' En ze leren anderen dat je op de rustdag echt moet rusten. 'Want dat staat in de Bijbel!'

Maar wat horen ze nou? Ze horen dat Jezus niet gerust heeft op de rustdag. Hij heeft een man die niet kon lopen beter gemaakt. De man huppelt vrolijk rond. De wijze mensen steken hun neus in de Bijbel. 'Maar dat mag echt niet op de rustdag hoor!' zeggen ze. 'Kijk maar, hier staat het!' Ze gaan naar Jezus toe.

Jezus zegt tegen de wijze mensen: 'Haal je neus eens uit je boek. Weet je waar de verhalen in de Bijbel over gaan? Ze gaan over mij! Maar jullie zien dat niet. Want jullie kijken alleen maar naar de letters. Jullie kijken niet naar mij!'

Jezus vertelt nog verder. Hij zegt: 'De verhalen in de Bijbel gaan niet alleen over mij. Ze gaan ook over God de Vader. En dat is het allerbelangrijkst. Ik vertel de woorden van mijn Vader. Daarom wil ik dat jullie goed naar mij luisteren en kijken.'

De wijze mensen snappen niet wat Jezus zegt. Ze steken snel hun neus weer in hun boek. Misschien dat ze het dan wel snappen? Wat denk jij?

Vertelling 8–12 jaar

Waar kijk je naar?

‘Jezus heeft een man weer laten lopen!’ roepen de mensen tegen elkaar. ‘Kennen jullie die man die elke dag bij het water lag, die man die niet kon lopen? Nou, ik zag hem net springen en dansen! Hij zegt dat Jezus dat heeft gedaan!’

De mensen praten opgewonden met elkaar. Sommigen zijn blij, anderen een beetje bang. ‘Wie is toch die man, die mensen beter maakt?’ zeggen ze tegen elkaar. Weer anderen zijn boos. ‘Wat Jezus doet mag helemaal niet!’ zeggen ze. ‘Kijk maar in de boeken!’

Deze mensen zijn echte Bijbelgeleerden. Zij bestuderen elke letter van de Bijbel en bedenken dan hoe God wil dat je leeft. ‘Kijk maar’, zeggen ze. ‘Hier staat dat je op de sabbat moet rusten. En Jezus doet dat niet. Hij maakt mensen beter op de sabbat!’

Jezus hoort wat de Bijbelgeleerden zeggen. Hij gaat naar ze toe. ‘Jullie willen toch ontdekken hoe je moet leven zoals God dat wil? Kijk dan niet alleen in de Bijbel. Maar kijk ook naar mij! Daarom ben ik hier. Om te laten zien hoe God wil dat je leeft. Daarom heeft mijn Vader mij gestuurd. En trouwens: wat je in de Bijbel leest, gaat ook over mij!’

Jezus ziet de boze blikken van de Bijbelgeleerden. Ze kijken wel naar Jezus, maar niet zoals Jezus zou willen dat ze naar hem kijken. En ze kijken weer in de Bijbel. Ze zoeken naar zinnen die passen bij wat Jezus net verteld heeft. Jezus zucht. ‘Geloof me toch!’ zegt hij.



Weetje

Als de man genezen wordt en met zijn matje rondloopt, wordt hij daarop aangesproken: ‘Je mag je matje niet dragen op de rustdag!’ Ook Jezus wordt vaak aangesproken op het ‘werken op de sabbat’.

To do

Ga op zoek in het Oude Testament naar wat er gezegd wordt over de rust op de sabbat. (Bijvoorbeeld: Exodus 20:8-11, Ezechiël 20:19-20, Jesaja 58:13-14.) En zoek in het Nieuwe Testament naar voorbeelden waarin Jezus wordt aangesproken op het overtreden van deze regel. (Bijvoorbeeld: Matteüs 12:9-14 en Marcus 2: 23-28.)

8-10 jaar



Gesprek: Het is bijna vakantie. De schoolboeken mogen dan dicht.

Bespreek met de kinderen wat er voor die boeken in de plaats komt. Wat gaan ze zien, doen en beleven als deze boeken dicht gaan?



Zingen: ‘Elke stap’, *Opwekking voor Kids*, 18.



Knutselen: Maak met de kinderen een boek. De titel van het boek is: ‘Wat ik niet uit boeken heb geleerd’.

In dat boek schrijven ze de dingen op die ze niet uit een boek geleerd hebben, maar wel weten, kennen of kunnen.

11-12 jaar



Gesprek: Wat wilde Jezus de Bijbelgeleerden precies duidelijk maken? Wat kunnen wij leren/ontdekken in deze tekst?



Spel: Ik weet, ik weet wat jij niet leest.

Pak een willekeurig boek. Iemand begint te lezen in het boek en stopt bij een woord dat zijn aandacht trekt. Daar gaat hij over vertellen zonder het woord te zeggen. Of hij beeldt het uit. Diegene die het eerst raadt wat hij gelezen heeft, mag verder lezen in het boek en een woord uitkiezen.