

22 18 juli 2021

Met je neus uit de boeken

Bijbel: Johannes 6:36b-47

Jezus is in gesprek met 'Bijbelgeleerden': mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft.

Werkblad 1

Op het werkblad voor jonge kinderen vinden we een puzzelplaat van het verhaal. Knip de delen uit. Leg ze goed en plak ze op. Kleur de plaat.

Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm, extra A4 papier.



Werkblad 2

De schriftgeleerden weten veel uit de boeken. Dat is heel goed. Wat heb jij gelezen en/of geleerd uit een boek? Vertel erover. Zijn er ook dingen die je niet kunt leren uit een boek? Teken wat jij hebt gelezen/geleerd maar nu ook zou willen dóen. Iets ervaren is een andere manier van leren. Bedenk het samen. Teken het in op het droedelblad: de kinderen tekenen wat zij graag zouden willen doen van wat zij in een boek hebben gelezen/geleerd. Nodig: kleurpotloden, stiften.