



58

Toen zei Job tegen de Heer:
'Vroeger kende ik u alleen uit verhalen
van anderen, maar nu heb ik u zelf gezien.
Nu heb ik troost gevonden voor
mijn moeilijke leven.'

JOB 42:4-6

88
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

58

Toen zei Job tegen de Heer:
'Vroeger kende ik u alleen uit verhalen
van anderen, maar nu heb ik u zelf gezien.
Nu heb ik troost gevonden voor
mijn moeilijke leven.'

JOB 42:4-6

88
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar) God en Job praten met elkaar



JOB GAAT ANDERS KIJKEN

God en Job praten met elkaar. Dat geeft Job troost. Ook al zijn de omstandigheden van Job niet meteen veranderd, het troost hem dat hij God nu zelf heeft gezien. Met deze opdracht zie je hoe je anders naar iets kunt gaan kijken.



WAT HEB JE NODIG?

- * DE WERKTEKENING
- * DOORZICHTIG FOLIE IN ROOD EN BLAUW
- * LIJM OF PLAKBAND
- * EEN SCHAAR

1

KNIP DE BRIL UIT.



2

PLAK ACHTER HET LINKERGLAS EEN STUKJE ROOD EN ACHTER HET RECHTERGLAS EEN STUKJE BLAUW FOLIE.



3

KIJK NU NAAR HET PLAATJE.



Werkblad (8-12 jaar)

God en Job praten met elkaar



IN EEN STORM

God praat met Job vanuit een zware storm. Op meer plekken in de Bijbel spreekt God met mensen terwijl er indrukwekkende natuurverschijnselen zijn. God laat zich zien én hij blijft onzichtbaar. Een bekend voorbeeld is als Mozes op de berg Sinai voor het volk van Israël de tien belangrijkste regels (de tien geboden krijgt). Dan is er eerst donder te horen en zien de mensen bliksem, een dreigende wolk en vuur.

Toen zei Job tegen de Heer: 'Vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen, maar nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven.'

Job 42:4-6



DE NAAM VAN GOD

Job noemt God aan het eind van het boek 'Heer'. Dat is de naam waarmee God zich bekendmaakt aan Mozes. In het Hebreeuws staan er dan vier letters: JHWH. Die naam betekent waarschijnlijk zoiets als: 'Ik zal er altijd zijn.' Hierdoor kun je dus zien dat Job vindt dat God dicht bij hem is. Eerder in het bijbelboek noemt Job God vaak 'machtige God'. En dat klinkt wat verder weg.

Werkblad (8-12 jaar)
God en Job praten met elkaar

