

Pinksteren

31 mei 2020

Het laatste symbool, de vlam, zetten we vandaag in de kijkdoos.

Je kan de kijkdoos aan de buitenkant nog verder versieren en van boven dichtmaken met doorzichtig oranje, geel en/of rood doorzichtig papier/folie dat symbool staat voor vuur.

De kijkdoos, **die voor de tocht van het volk Israël in de woestijn staat**, is af!

Alles staat er in:

- **Een wolk**, voor manna en drinken in de woestijn.
- **Een kruik**, waarin het manna bewaard werd.
- **Een stokje**, de strijd van het volk Israël tegen de Amalekieten.
- **Een kei**, de berg Sinai.
- **10 kiezelstenen**, de tien woorden.
- **Een slinger met vlaggetjes**, we mogen feesten vieren.
- **Een vlam van Pinksteren**, met daarop de naam van God in een vreemde taal.



