

# Is de Heer in ons midden?

26 april 2020

Bijbel: Exodus 16:28-7:7

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad

1 = Wit 2 = Oranje 3 = Rood 4 = Blauw 5 = Groen 6 = Bruin



Is de Heer nu in ons midden of niet?

# 10

26 april 2020

Is de Heer in ons midden?

**Bijbel:** Exodus 16:28-7:7

Israël worstelde in de woestijn steeds opnieuw met die ene vraag: 'Is de Heer nu in ons midden of niet?' Je kunt God niet zien. De Israëlieten die bevrijd zijn uit Egypte, weten nauwelijks welke God hen daarvandaan gehaald heeft. Wie is die God precies? Ze moeten het doen met de tekens van zijn zorg: brood uit de hemel en water uit de rots. En zelfs die waren voor hen soms niet duidelijk genoeg. *Werkwijze:* Op het werkblad staat een beeldpuzzel met cijfers. Wat er staat afgebeeld is onduidelijk. De kinderen kleuren de vlakjes in de juiste kleuren en zien de tekenen die God het volk gaf.

*Nodig:* kleurpotloden, stiften.