



De Kruiskast die in de afgelopen weken van de veertigdagentijd is gevuld met werkjes voor de kinderen die te maken hebben met de 7 kruiswoorden



We gaan op Berenjacht  
We zijn niet bang  
Wat een prachtige dag!  
We zijn niet bang

(afbeelding: Helen Oxenbury)



Opstanding vieren in Guatemala (eigen foto van ds. Aster)